

Redactie H.J. Huizinga-Boelens, Beekweide 39, 8162 XP Epe, tel. 614745
R.E. Kooiman, de Leegte 10, 8162 BZ Epe, tel. 614526
e-mail: kerkblad@regenboogkerk.nl

Eindredactie: J. Bosch, Pr. Marijkestraat 5, 8162 BB Epe, tel. 613460

Penningm. Bank: NL21FVLB0226121577 t.n.v. Regenboogkerk, inz. blad Antenne
(€ 16,00 per halfjaar)

Bezorging L. Kasteel, Glorialaan 16, 8162 VC Epe, tel. 628238



Predikanten:

Ds. A.M. van de Wetering, Alb. Schweitzerlaan 3, 8162 DS Epe,
tel. 627732. (sectie 1-2-5-6)

e-mail: am.vandewetering@hetnet.nl. Vrije dag: woensdag

Ds. S.H. Muller, Holleweg 28, 7361 AA Beekbergen, tel. 06-42633119 / 055-8430264

e-mail: sjoerdmuller@regenboogkerk.nl. Werkt op maandag en woensdag. Het best
bereikbaar na 19.30 uur. (sectie 3 en 4)

Kerkenraad:

Voorzitter: L.H.E.C. Plooy, Slathstraat 3, 8161 CB Epe, tel. 611517

Scriba: K.G. Dijkgraaf-Feitsma, Deventerweg 8, 8167 NA Oene, tel. 641922
e-mail: scriba@regenboogkerk.nl

Diaconie:

Voorzitter: H.K. de Jonge, Heuvellaan 7, 8162 CT Epe, tel. 629977

Secr.: E.J. Kasteel, Beekstraat 50, 8162 HB Epe, tel. 613534
e-mail: diaken@regenboogkerk.nl

Bankrek.: NL67RABO0317519425 t.n.v. Diaconie Regenboogkerk Epe

Kerkelijk Bureau:

C.J.G. Bakker, Klaverkamp 12, 8162 HR Epe, tel. 628009
e-mail: kerkelijkbureau@regenboogkerk.nl

College van kerkrentmeesters:

Voorzitter: W.H. Potappel, Willem Tellstraat 19, 8162 ET Epe, tel. 06 5373 1582

Secr.: N. Stegeman-Steensma, Slotgraskamp 33, 8162 XZ Epe
e-mail: kerkrentmeester@regenboogkerk.nl

Bankrek.: SKG: NL42FVLB0225385163 t.n.v. Regenboogkerk Epe

Collectebonnen: NL08INGB0004018295 t.n.v. Collectebonnen Gereformeerde kerk.

Kaarten: blauw € 20,00 / oranje € 15,00 / wit € 6,00 z.o.z. >>

ZWO NL05FVLB0226119343 t.n.v. CvK Gereformeerde Regenboogkerk Epe inz.

ZWO

Kerkradio: A.J.W. Hanekamp, Loper 5, 8162 KD Epe, tel. 614454

REGENBOOGKERK EPE: Beekstraat 33, 8162 HA Epe.

Koster: Chris Hassink, bereikbaar op tel. 613710 (idem gebouw Antenne). Bij
afwezigheid kunt u op de voicemail uw boodschap inspreken en wordt u
teruggebeld. U kunt ook een emailbericht sturen: koster@regenboogkerk.nl

Bij afwezigheid van dhr. Chris Hassink vervangt Dhr. Bert van der Tuin.

Gebouw Antenne: Op maandag- en zaterdagmorgen van 09.00 tot 10.30 uur is er
altijd een koster aanwezig. Daarnaast op maandag-, dinsdag- en donderdagavond
tussen 19.00 en 19.15 uur. Iets afgeven op ophalen kan op deze tijdstippen. Buiten
deze uren is het mogelijk een afspraak te maken indien u in de gebouwen moet zijn.

Inhoud

Kerkdiensten	3
Bij de diensten	4
Toelichting bij de collecten	5
Signalen	7
uit privacyoverweging zijn enkele artikelen uit dit bestand verwijderd	
Verslag kerkenraadsvergaderingen	8
Verslag voorjaarsgemeenteberaad	9
Belijdeniscatechisatie / film "dagboek van Anne Frank"	12
Activiteiten: Herinrichting gebouw Antenne / Paasattenties	13
Efteling 2018 / Taizé viering	14
Filmavond "Pink" te Oene / Epe zingt op zondag	15
ZWO	16
Wist u dat.....? / Kom in beweging	17
Boekbespreking / Stichting Meere orgel grote kerk	18
Diensten andere protestantse kerken in Epe	19
Bijbelleesrooster NBG	20
Agenda	21
Inleveren kopij	22

Collectebonnen: (zie voor betaling pagina 1)

De collectebonnen in euro worden uitgegeven in kaarten van 20 stuks

blauwe bonnen van € 1,00 kaart kost € 20,00

oranje bonnen van € 0,75 kaart kost € 15,00

witte bonnen van € 0,30 kaart kost € 6,00

Bij bestelling a.u.b. aangeven welke kleur u wenst.

Informatie: H. Kasteel, Emmastraat 15, tel. 613780



Zondag 29 april

10.00 uur Ds. S.H. Muller
 Kinderdienst : Rene Draaier en Rosa de Mots
 Oppasdienst : Lisette Dijkgraaf en Roosmarijn Heiligenberg
 Eerste collecte : Jeugd
 Tweede collecte : Werelddiaconaat

Vrijdag 4 mei Herdenkingsbijeenkomst Grote Kerk
 18.30 uur Raad van Kerken

Zondag 6 mei LET OP AANVANGSTIJD HALF 10!!

09.30 uur Ds. A.M. van de Wetering
 Tienerdienst: Edwin van de Vosse
 Kinderdienst : Elize de Mots en Nienke Paulusma
 Oppasdienst : Aleksandra Mol en Rik van Essen
 Eerste collecte : Kerk in Actie Missionair werk
 Tweede collecte : ZWO project voor basisschool in Zuid Afrika

19.00 uur Ds. A.M. van de Wetering
 Eerste collecte : Stichting Kenya Kinderen
 Tweede collecte : ZWO project voor basisschool in Zuid Afrika

Donderdag 10 mei Hemelvaartsdag
 09.30 uur Ds. A.M. van de Wetering
 Eerste collecte : Jeugd
 Tweede collecte : Zending

Zondag 13 mei
 09.30 uur Ds. A.M. van de Wetering
 Kinderdienst : Marjolein Heiligenberg en Marieke Tjabringa
 Oppasdienst : Berdien Visser en Gijs van de Vosse
 Eerste collecte : Evangelische hogeschool Amersfoort
 Tweede collecte : Werelddiaconaat



*Elke zondagmorgen, na de dienst,
 koffie of thee drinken.
 Voor de jeugd is het gezellig
 in de Schatkamer.*



In de maand mei (en mogelijk ook in juni) wil ik met u en jou in het boek Handelingen lezen. We ontmoeten de leerlingen van Jezus terwijl zij zijn werk voortzetten. Prachtige dingen doen ze in Zijn naam, maar ze stuiten ook op weerstand en verzet, net als Jezus zelf.

Zondag 6 mei lezen we in de ochtenddienst Handelingen 5: 28-41. Het verbod van de geestelijke leiders, het Sanhedrin, om de naam van Jezus nog in het openbaar te gebruiken wordt, door de apostelen genegeerd. Beterschap willen ze niet beloven. Even wordt het heel dreigend en staat hun leven op het spel. Tot Gamaliël de gemoederen sust: is dit niet van God, dan dooft het vanzelf uit, is het wel van God, kun je maar beter er niet tegen in gaan. Ja, daar zit wat in. Maar geloof zit daar niet in. En daar is het bij die naam van Jezus toch echt om te doen.

In de avonddienst lezen we Psalm 68. Een pittige Psalm! Het gaat over mensen die 'fout' zijn en mensen op wie je aankunt. In de oorlog wisten mensen in een dorp vaak van elkaar wie in welke categorie viel. Maar kan dat wel, de mensen in categorieën opdelen? En waar vallen we dan zelf onder. Feit is dat deze Psalm een enorme bemoediging is voor wie hoopt dat er een einde komt aan het lijden van mensen onder wat anderen fout doen. De berijming van deze Psalm, nu dus ons lied 68 is ook zeer de moeite waard. De volken delen in het heil, zelfs Egypte, het land der duisternis eert God! Pinksteren is duidelijk al in aantocht.

Hemelvaartsdag vieren we als gebruikelijk met de gemeente van de Goede Herderkerk in ons kerkgebouw. Dan lezen we uit Johannes 13 (33-35) en 14 (1-5) (25-31). Jezus gaat weg, maar waarheen? De leerlingen weten het niet. Naar de Vader. Hoe ze daar moeten komen weten ze niet. Ik kom bij jullie zegt Jezus, samen met de Vader. Is Hij dan 'overal en nergens'?

Mario Telnekes is deze ochtend onze gastorganist.

Op zondag 13 mei lezen we dan weer verder in Handelingen 7: 8-15 en 55-60. Nu gaat het toch echt mis: Stefanus wordt door een woedende menigte gestenigd. Stervende ziet hij de hemel geopend en Jezus aan Gods rechterhand. Wat een bemoediging voor een vervolgd christen!

AMvdW

Dodenherdenking 4 mei 2018

Overdenking in de Grote Kerk, Beekstraat 1 Epe
 Aanvang 18.30 uur, afsluiting rond 19.00 uur

De Stille Tocht passeert de kerk rond 19.15 uur. U kunt hier bij de stoet aansluiten.
Gastspreekster: Mieke Mirjam Bonn,

Het Nationaal Comité 4 5 mei heeft dit jaar uitgeroepen tot het jaar van verzet. De overdenking in de Grote Kerk sluit bij dit thema aan. Voorafgaand aan de Stille Tocht, tijdens de korte overdenking in de Grote Kerk, vertelt speciale gast Mieke Mirjam Bonn fragmenten van haar persoonlijke oorlogsverhaal, een indrukwekkend verhaal over haar ervaringen, verzet en over het maken van keuzes.



Mieke Bonn is als gastspreker verbonden aan het landelijk steunpunt Gastspreekers WO II – heden en kan uit eigen herinneringen vertellen over de oorlog. Als peuter bracht zij een deel van de oorlog door op een onderduikadres in de bossen bij Epe



1944 Marie(Mieke Mirjam) en broertje Rob Kok op het tweede onderduikadres in het Tongerense bos in Epe

“ Nee zeggen kan mensenlevens redden.”

Sinds 1992 gaat Mieke, naast de zorg voor haar gezin en haar carrière, het land door om aan ieder die het horen wil haar oorlogsverhaal te vertellen, vragen te beantwoorden en een gesprek aan te gaan.

Zoals Mieke Bonn zelf zegt: “Juist de naoorlogse generatie Joden is ervaringsdeskundig als het gaat om vluchten, bezetting, keuzes maken, afscheid nemen, het zoeken naar verlorenen. Deze generatie herkent als geen ander de pijn, het verdriet, de trauma's van andere groepen, zoals bijvoorbeeld de overlevenden en nakomelingen van Sinti en Roma en kinderen van foute ouders of getroffen van burgeroorlogen.

“Ik vind het belangrijk mijn ervaringen over te dragen op de jeugd van tegenwoordig. Mensen, jong en oud, moeten eerst nadenken alvorens zij ergens voor of tegen zijn.

Muzikale medewerking wordt verleend door Jan Aalbers (hobo / althobo) en Wim van de Bedum (contrabas). Zij brengen muziek ten gehore van Telemann, Morricone en Mendelsohn.

Organisatie: Raad van Kerken Epe onder auspiciën van de Wilhelminavereniging Epe



Toelichting bij de collecten

Kerk in Actie Missionair werk. Vondst is een community van de Lebuinuskerk in Deventer. Samen met creatievelingen uit de stad geeft deze pioniersplek vorm aan een programma dat draait om bezieling, creativiteit en vernieuwing. Samen met twijfelaars, niet-weters, atheïsten en gelovigen gaat de community op zoek naar actuele vormen van kerkzijn. Ze neemt het goede mee uit het verleden, maar richt de blik op de toekomst. In kleinschalige, intieme events worden mensen tot stilte en reflectie uitgedaagd. In de kroeg worden verhalen uit de Bijbel en andere klassieke geschriften op literaire wijze besproken. Een eigentijdse vorm van spiritualiteit die aansluit bij het dagelijks leven van de huidige generatie.

Stichting Kenya Kinderen zet zich in om de leefomstandigheden van kinderen in de Rift Valley in centraal Kenya te verbeteren. De projecten die hiervoor zijn opgezet hebben betrekking op hygiëne, voeding, opvang en scholing. De stichting onderhoudt persoonlijke contacten met haar partner in Kenya "Boresha Maisha ya Mtoto Mkenya" (verbetering van het leven van een kind in Kenya) om zodoende een goed inzicht te hebben en te behouden in de plaatselijke omstandigheden

De Evangelische Hogeschool in Amersfoort verzorgt degelijke en intensieve onderwijsprogramma's op het gebied van geloofstoerusting, persoonlijke ontwikkeling, oriëntatie op cultuur en maatschappij, studievaardigheden, intellectuele ontwikkeling en oriëntatie op studie en beroep. Studenten zijn grotendeels afkomstig uit de traditionele christelijke kerken. De Evangelische Hogeschool ontvangt geen subsidie van de overheid. Studenten betalen de studiekosten deels zelf en/of via hun ouders. Daarnaast is de Evangelische Hogeschool volledig afhankelijk van giften. Zie www.eh.nl voor meer informatie.



SIGNALEN

Signalen Geluk moet (!?) je hebben!

Chief Happiness Officer... daar kun je voor leren las ik in het Nederlands Dagblad. Werkgeluk-deskundige, is de vertaling. Jouw taak is het dan om te zorgen dat de mensen in het bedrijf waaraan je verbonden wordt gelukkig zijn in hun werk. Dat is een mooi streven. Werk neemt een groot deel van de week in beslag, als je nog niet met pensioen bent. Dan is het jammer dat je net als Dolly Parton vroeger 'Working nine to five' als een last ervaart. What a way to make a living...

Werk moet vandaag zinvol zijn. Als je er zoveel tijd in stopt, wil je graag dat het ertoe doet. Dat jij verschil maakt, door als thuiszorg aandacht te geven aan de mensen die je helpt. Of dat je in de klas kinderen of jongeren iets mee kunt geven voor de rest van hun leven. Als er dan ook nog voldoende budget zou zijn en een passend salaris was het helemaal mooi.

Ik kan me ook voorstellen dat de sfeer belangrijk is, vooral als je intensief met collega's samenwerkt. Dat er meeleven is, verbondenheid, waardering. Geen klikjesvorming, maar ruimte voor iedereen. Dat ieder er op uit is dat ook de ander zijn of haar werk goed kan doen.

Geluk zou je de vrucht daarvan kunnen noemen. Geluk is per definitie een vrucht, niet iets waar je aan kunt werken, lees ik al in de bijbel. "Geluk wacht jou als je niet opgaat in de waan van de dag. Als je geniet van de weg die de Eeuwige wijst en die beproeft bij dag en bij nacht. Tot ontplooiing komt wat je doet", zo luidt een eigentijdse vertaling van Psalm 1. Geluk begint dus bij de bron, bij hoe je in het leven staat en waar je door laat inspireren. Gods woord zit vol leven!

De CHO kan niet wachten tot er ergens vruchten gaan groeien. Die moet iets organiseren, daar wordt hij of zij voor betaald. En als er iemand de vruchten er van plukt, dan de baas, want "Gelukkige medewerkers leiden tot meer winst". Voor niets gaat de zon op, ik weet het. Toch vind ik het jammer dat geluk een doel moet hebben. Zou het niet prachtig zijn als wie werkt zich op dat werk gelukkig voelt en daar gewoon zelf van mag genieten. Dat mensen die straks tot hun 70e nog in betaalde dienst zijn dit niet als verloren jaren beschouwen maar nog graag naar hun werk gaan.

Ik hoop dat velen dat geluk MOGEN hebben.

A.M. van de Wetering



KERKENRAAD

Verslag van de kerkenraadsvergaderingen van januari – april 2018

Elke vergadering is er een opening door één van de leden van de kerkenraad. Het is waardevol om hier tijd voor in te ruimen. Hoe gaan we met elkaar om in de vergaderingen? Welke plaats heeft het gebed. Leggen we onze plannen en zorgen voor aan de Heer?

De kerkenraad heeft nagedacht over een andere organisatie, omdat er veel tijd gaat naar operationele zaken, waardoor er weinig tijd is om echt inhoudelijk met elkaar te spreken. De instelling van een grote en een kleine kerkenraad is overwogen. Er is echter een keuze gemaakt om minder operationele onderwerpen in de kerkenraad te bespreken, maar deze door het moderamen te laten voorbereiden en de conclusies en voorstellen ter accordering voor te leggen aan de kerkenraad. We proberen om veel tijd in te plannen voor inhoudelijke zaken.

Het College van Kerkrentmeesters gaat na of de informatiestromen beter georganiseerd kunnen worden. Een groep mensen rond het blad Antenne en de website kijkt ernaar en let ook op de nieuwe wetgeving rond de bescherming van persoonsgegevens.

In maart is een groot deel van de kerkenraad naar Amsterdam geweest. Medewerkers van Jeugd met een Opdracht vertellen over hun werk in het centrum van de stad: o.a. er zijn voor prostituees met aandacht en een luisterend oor. Na gesprekken en een afsluiting in het gebedshuis is er een maaltijd. Een inspirerende ontmoeting!

De kerkenraad besteedt tijd aan het invullen van de vacatures, waarover u eerder hebt kunnen lezen in het kerkblad.

Vanuit de Generale Synode is er de vraag om mee te denken over wijzigingen in de kerkorde. Nu gaat het over de mobiliteit van predikanten. Meer informatie kunt u vinden op de website <https://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/besturen/synode/generale-synode> waarop ook de verslagen van de synode vergaderingen.

De financiële jaarrekeningen zijn voorgelegd aan de kerkenraad, na goedkeuring door een tweetal gemeentelieden.

Er is gesproken over het pastoraat. Ook is er veel tijd besteed aan een bezinning op het vieren van het Heilig Avondmaal. Beide onderwerpen vindt u terug in het verslag van het gemeenteberaad. In de laatste kerkenraadsvergadering is er stil gestaan bij de vorm van de viering van het Avondmaal.

Er is besloten om meer rust in de (zittende) viering aan te brengen en in de loop van het jaar zal hier gestalte aan gegeven worden.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit verslag, aarzelt u dan niet om contact op te nemen.

(Carla Dijkgraaf-Feitsma, scriba)

Verslag Gemeenteberaad 11 april 2018

Opening

De voorzitter van de kerkenraad, Bert Plooy leest enkele gedeelten uit Johannes 6: "Ik ben het brood dat leven geeft.....Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald; wanneer iemand dit brood eet zal hij eeuwig leven". Daarna gaat hij voor in gebed.

Heilig Avondmaal

Vanavond is er een gedachtewisseling over de Maaltijd van de Heer o.l.v. Sjoerd Muller.

Vanuit de PKN is er een brochure verschenen met als achtergrond: Wat gebeurt er in de gemeenten bij de viering van het Avondmaal? Wat beleven we en wat ervaren we? Heeft de wijze van viering hier invloed op?

Het fundament van het Heilig Avondmaal ligt in de Bijbel, b.v. 1 Cor 11 vers 23-26: "In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: "Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en hij zei: "Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt."

Het Heilig Avondmaal heeft 3 elementen:

- Woorden (instellingswoorden op grond van Bijbelse overlevering). Deze worden altijd gesproken, de gebeden en inleiding erom heen kunnen verschillen.
- Gaven : brood en wijn. God is tastbaar aanwezig, er valt iets te geven en iets aan te nemen.
- Handelingen: brood breken, wijn schenken, geven en nemen.

Waarom is er een maaltijd? In het Jodendom wordt een verbond altijd bezegeld met een maaltijd: een moment van ontmoeting en delen met elkaar.

Maar waartoe het Avondmaal?: deelname aan het nieuwe verbond en betrokkenheid bij het heil. Dat is: deel worden van Jezus leven en werk. Er gebeurt iets in die handeling, omdat het ons wordt aangereikt.

Maaltijd van de Heer:

- Maaltijd is een sacrament: God is aanwezig in iets tastbaars.
- Maaltijd is gezamenlijk: God wil geen God zijn zonder mensen
- Maaltijd is ethisch: het ontvangen om niet heeft consequenties voor je gaan en staan in deze wereld.

Aan de hand van 4 vragen volgt er een uitwisseling van gedachten.

1. Wat ervaar je wanneer je het Avondmaal viert?
2. Spelen zaken als zonde en vergeving een rol bij het Avondmaal?
3. In onze gemeente worden zowel belijdende als doopleden uitgenodigd aan de maaltijd. Dat is niet overal en zo ook bij ons niet altijd zo geweest. Dan was het doen van openbare belijdenis vooraf noodzakelijk. In sommige kerken is iedereen welkom, die zich geroepen weet. Wat vind jij passend?
4. Hoe ervaar je de vorm van de Maaltijd zoals we die in de Regenboogkerk hanteren?

Een aantal van de genoemde opmerkingen:

Avondmaal vieren is dankbaarheid naar God en de mensen om je heen zonder belemmeringen. De viering op Witte Donderdag in de Grote Kerk is een bijzondere viering: oecumenisch en verbonden met hen die ons zijn voorgedaan. Andere woorden en vormen bepalen je opnieuw bij de inhoud.

De beleving dat je zonden zijn vergeven en dat je dat een aantal keren per jaar mag beleven is een Godsgeschenk. Herinneringen uit het verleden blijken bij veel mensen een rol te spelen bij de beleving. Maar blijf niet hangen in de frustratie uit het verleden.

Het is belangrijk om deel uit te maken van de gemeenschap. Maar is het passend om iemand uit te sluiten? Wel is het belangrijk om te realiseren dat het een bijzonder gebeuren is.

Velen zouden een staande viering, in een kring, op prijs stellen. 'Staan' slaat terug op de Pesach-maaltijd, die staande werd gedaan om snel te kunnen vertrekken. Het in beweging komen draagt bij aan de ervaring. Anderen vinden de huidige vorm prima: het geeft rust. Wijn of druivensap? Meer vreugde, dankbaarheid en lof draagt bij aan de viering. Een meer centrale plaats in de liturgie is ook genoemd met ruimte voor meer uitdieping en bewustwording van de inhoud.

Jaarverslag – Financieel

De financiële jaarrekening 2017 met toelichting is ter beschikking gesteld. Harold Schuur en Fedde de Jong hebben de jaarrekening gecontroleerd en goed bevonden.

Dank aan Henk Zevenbergen, die de boekhouding verzorgt.

Vervolgens vertelt Dick de Winter, penningmeester van het College van Kerkrentmeesters over een aantal ontwikkelingen:

- De taken van het College zijn: het faciliteren van eredienst en kerkelijke activiteiten en daarnaast het in stand houden van kerk en gebouwen.
- In het najaarsgemeenteberaad is er een vraag gesteld over de inrichting van gebouw Antenne. Inmiddels is er een inventarisatie gemaakt van (noodzakelijke) reparaties en verbeteringen. Een commissie is samengesteld uit 8 gemeenteleden om onderzoek te doen naar wensen en kosten, mede gelet op toekomstige ontwikkelingen. In het volgend gemeenteberaad zal dit een vervolg krijgen.
- Het college heeft onderzoek gedaan naar de ontwikkeling in de Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB), waarbij tevens gekeken is naar de leeftijd van de gevers. Wanneer rekening wordt gehouden met de bijdrage door leden ouder dan 80 jaar, zou dit kunnen betekenen dat het wegvallen van deze groep leidt tot een jaarlijkse verhoging van de VVB van 2.4 %
- Er zijn drie woningen, waarvan de kosterwoning per 1 juli vrij komt. Deze is tijdelijk verhuurd aan de gemeente van de Goede Herderkerk, om de nieuwe predikant, ds. Buys, huisvesting te bieden (De nieuw te bouwen pastorie is niet op tijd klaar). De penningmeester geeft een toelichting op de keuzes van het College m.b.t. het omgaan met de woningen.
- Dick de Winter geeft aan dat hij sinds 2009 penningmeester is en per maart 2019 het stokje wil overdragen.

Jaarverslag – Algemeen

De scribe, Carla Dijkgraaf-Feitsma, heeft een algemeen jaarverslag geschreven, waarin het werk van de verschillende beraadsgroepen is opgenomen. Er volgt een korte samenvatting van dit verslag aan de hand van een aantal foto's en opsommingen van activiteiten.

Ds. Sjoerd Muller vertelt over het pastoraat. Er is een vraag over de inzet van contactpersonen, ouderlingen en predikanten. Soms wordt de komst van een contactpersoon als "..... een bloemetje brengen..." ervaren en bij ernstige situaties komt ouderling en later predikant. Dit onderscheid is niet terecht.

Rondvraag

In de rondvraag komt het verzoek om de tekst van de schriftlezing op de beamer te zetten. Daarnaast is er de vraag of de mededelingen aan het begin van de dienst gedaan kunnen worden, om de rust in de dienst te bevorderen.

Afsluiting

Sjoerd Muller meldt dat we veel veranderingen meemaken. Is dat een reden tot somberen? Het is de tijd, waarin we leven. En ja, de jongere generaties zijn niet te porren om ergens lid van te worden.

In deze gemeente is veel mogelijk in een goede sfeer. Daar kunnen we trots op zijn. De kern bestaat uit een groep gelovige mensen, die het met elkaar uithoudt. Wees blij hoe het hier gaat. Let op elkaar.

Daarna gaat hij voor in gebed.

(Carla Dijkgraaf-Feitsma, scribe)

Het jaarverslag van de Raad van Kerken is later ontvangen. Dit verslag is per mail (scribe@regenboogkerk.nl) op te vragen bij de scribe alsmede het jaarverslag en de financiële rekening met toelichting van de Regenboogkerk.



Belijdeniscatechese in het nieuwe seizoen

Ben je rond de 18 jaar en wil je graag in de loop van volgend jaar belijdenis doen? Meld je dan nu aan voor de enige echte Regenboogkerk-belijdenisgroep. Succes gegarandeerd! Aan de hand van het aantal aanmeldingen spreken we met elkaar af hoe vaak we bij elkaar gaan komen in het komende kerkseizoen, en waar, en waar we het graag over willen hebben. Aanmelden kan via de mail (sjoerdmuller@hotmail.com), dan houden we elkaar verder op de hoogte.

Film op 3 mei: Het Dagboek van Anne Frank

Vrijdag 4 mei staan weer stil bij de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog, een deel van onze geschiedenis dat niet vergeten mag worden. Daarbij horen ook de lotgevallen van de Joden. Anne Frank is daarvan voor velen het gezicht geworden. Dertien is ze, wanneer ze met haar familie onderduikt in het Achterhuis. Wat ze daar beleeft, noteert ze in haar dagboek. Behalve de spanningen van de oorlog schrijft ze ook over haar gevoelens en gedachten. Ze botst met haar ouders en wordt verliefd, net als iedere tiener.

Het Dagboek van Anne Frank is verfilmd. In de huiskamer (kerkenraadskamer) van Antenne kunnen we hier naar kijken op donderdag 3 mei. Vanaf half acht is er koffie en thee, om kwart voor acht starten we de film.

Er is vast nog even gelegenheid om na te praten tot een uur of tien.

Opgave niet nodig, loop gewoon binnen!

AMvdW



Herinrichting gebouw Antenne

In 2001 zijn de Regenboogkerk en een groot deel van Antenne grondig onder handen genomen. Nadien zijn er geen bouwkundige aanpassingen meer uitgevoerd en wordt nu 17 jaar later de vraag gesteld (op het najaarsgemeenteberaad van 2017) of gebouw Antenne (en mogelijk in bescheiden mate de kerkzaal- denk aan kleurstelling bijv.) nog naar behoren functioneert en mogelijk toe is aan een opknapbeurt. Het ene gemeentelid zal de vraag beantwoorden met dat 'het toch goed is zo', terwijl een ander al snel met een wensenlijstje komt. Het beantwoorden van de vraag gaat echter niet over het in vervulling laten gaan van wensenlijstjes, van tevreden zijn met wat we hebben en van de meerderheid beslist. Waar het wel over gaat is de vraag wie wij als gemeente willen zijn de komende 20 jaren, welke activiteiten wij van waarde vinden en vervolgens pas welke eisen dit stelt aan onze gebouwen en de inrichting ervan.

Het college van kerkrentmeesters en het moderamen hebben een commissie opdracht gegeven om de gestelde vragen en stappen te doorlopen. Deze commissie - bestaande uit 8 gemeenteleden - gaat daar een klein half jaar de tijd voor nemen en haar bevindingen op het najaarsgemeenteberaad met de gemeente delen. Bij aanvang van dit traject willen we alle gemeenteleden de gelegenheid geven om schriftelijk hun input te leveren. "Wat waardeert u aan Antenne, wat zou u willen veranderen en vooral waarom?", zijn vragen die we graag beantwoord zien. U kunt uw reactie tot en met vrijdag 18 mei naar mij - voorzitter van de commissie - verzenden via de post (Azaleastraat 6, 8181 TA Heerde) of via email tjabringa@cultuurland.com. Na 18 mei gaat de commissie in stilte denken, puzzelen en uitwerken. We hopen dan in het najaar een gedragen en enthousiasmerend plan te presenteren.

Jan-Olaf Tjabringa

Paasattenties 2018

Ook dit jaar zijn er weer pakketjes bezorgd bij gemeenteleden van 80 jaar en ouder en bij mensen die om andere redenen aandacht verdienen. Deze pakketjes werden in de week voor de Pasen bezorgd. In goede samenwerking hebben vrijwilligers van de vier PKN-kerken dit georganiseerd en geregeld.

Medewerkers van "de Buurtwinkel " (Passerel) hebben paaseitjes ingepakt die samen met een boekje met overdenkingen, de Elisabethbode en een Paasgroet in een tasje werden verpakt.

De Paasgroet werd dit jaar verzorgd door onze eigen predikante, Ds. Van de Wetering.

Het was een vrolijk gezicht toen al deze tasjes ingepakt klaar stonden in de Goede Herderkerk om weggebracht te worden. Een groot aantal vrijwilligers van de vier PKN-kerken ging op pad om deze pakketjes te bezorgen.

Voor de Regenboogkerk waren dit 28 vrijwilligers, waaronder ook een aantal tieners. Zij hebben 118 pakketjes bij de mensen thuis gebracht.

Beste mensen, hartelijke dank voor jullie spontane medewerking! Mede dank zij jullie heeft een groot aantal mensen een groet van de vier PKN-kerken mogen ontvangen met Pasen. Uit de reacties is gebleken dat dit zeer wordt gewaardeerd.

Werkgroep Paasattenties

Sionskerk, Goede Herderkerk, Grote kerk en Regenboogkerk

Namens de Regenboogkerk, Lammy Kooiman

Efteling 2018

Eper ouders hebben zich de laatste maanden SUF gekocht aan boodschappen bij de Appie. Zelfs spullen die ze helemaal niet nodig hadden, zoals conditioner en wasverzachter. En waarvoor? Voor de Efteling-zegels uiteraard! En met succes, want de nieuwe Efteling-trip van onze kerk staat gepland voor zaterdag 29 september 2018. Hetzelfde recept als de vorige keer: we gaan met de touringcar, en daarna terug naar de Veluwe om friet te eten. Maar een touringcar kan ook vol zitten. Dus meld je snel aan want vol is helaas ook echt vol! Ouder(s) kunnen ook mee, maar dan moet je helemaal rap wezen. Aanmelden kan per mail bij jeugdouderling Nienke Paulusma (npa@2call-it.nl). Doe het nu!

TAIZÉ viering op zondag 27 mei

Op zondagavond 27 mei om 19.00 uur wordt weer een Taizé viering in de Grote Kerk gehouden, uitgaande van de Raad van Kerken te Epe. De voorganger is pastor Wim Vroom. Deze Taizé viering is een oecumenische meditatieve viering rondom gebeden, Bijbellezingen en meerstemmige liederen uit de Taizé traditie.

Iedereen die de zang wil ondersteunen is welkom in het gelegenheidskoor, dat voorafgaande aan de dienst vanaf 15.00 uur de liederen zal repeteren. Het koor staat onder leiding van Inger Heij.

Belangstellenden kunnen zich bij haar opgeven, via i.heij@live.nl. Graag vermelden bij welke stemsoort u wilt ingedeeld worden: sopraan, alt, tenor of bas.

Tussen de repetities en de gebedsdienst zal er gezorgd worden voor koffie / thee en soep. Gevraagd wordt om zelf brood mee te nemen. De repetitie wordt gehouden in 'Antenne', achter de Regenboogkerk. Na de pauze wordt in de Grote Kerk nog even ingezongen.

We hopen op velen die enthousiast in het koor meezingen en op velen die de gebedsdienst mee willen vieren.

Filmavond "Pink" in Oene op 25 mei

We gaan de uitgestelde filmavond van 23 februari alsnog organiseren, en wel op vrijdag 25 mei. Het wordt een buitenavond: de film bekijken we in de verduisterde garage, na afloop is er een drankje in de tuin. Je bent welkom vanaf 19.45u en we starten om 20.00u.

We gaan kijken naar de Bollywood film "Pink", verschenen in 2016. Bollywood films worden geproduceerd in India en hebben daardoor een heel andere kleur en smaak dan Hollywoodfilms. Alleen dat is een kennismaking waard.

De film "Pink" is spannend en heeft vaart: drie meisjes raken in een steeds dieper conflict met enkele jongens met wie ze een avondje zijn gaan stappen.

Uit een recentie: "Pink is a powerful statement on the existing feudal mindset of a majority of India, where men and women are judged by a different yardstick".

Het is prettig als we weten hoeveel er komen. Stuur even een mailtje naar carladijkgraaffeitsma@gmail.com of een berichtje op 06-51301978 (Egbert).

Hartelijk welkom!

Egbert en Carla Dijkgraaf, Deventerweg 8



"Epe Zingt op Zondag"

Voor elke zangavond proberen we liederen te verzamelen rondom een bepaald thema. De liederen zoeken we in de diverse liedbundels op. Zo mogelijk kiezen we een of meer bij het thema passende lied/liederen uit de lijst met favoriete liederen, die een paar jaar geleden door onze gemeenteleden zijn opgegeven. Het thema voor deze avond is **"Israël"**, want zoals u wellicht weet, bestaat de staat Israël 70 jaar op 14 mei 2018. Eerst waren we als commissie bang dat we niet genoeg liederen hadden om een uur zingen rondom dit thema te vullen. Maar uiteindelijk hadden we er zoveel, dat we moesten kiezen. Met een grote glimlach hebben we een keus gemaakt, blij dat we met zoveel zangliefhebbers weer van harte mogen zingen. En stiekem hebben we al enkele liederen zachtjes gezongen of geneuried. En u kunt meedoen, niet zachtjes of neuriënd maar van harte voluit op zondagavond 27 mei 2018 om 19.00 uur. Zoals gebruikelijk mag u zoveel mogelijk mensen meenemen. Na afloop is er voor iedereen weer koffie of thee met wat lekkers.

De zangcommissie



Wij? Lesgeven aan 90-100 kinderen??? Neeee... dat is niet zoals wij Nederlandse juffen dat gewend zijn. En al helemaal niet zo streng en zo klassikaal! Wij kunnen het niet eens beter dan de 'teachers' in Namakgale! Petje af voor de discipline die er was.

Maar toch ga je bij jezelf nadenken: 'hoe zou ik het doen?' De 'teacher' hing aan onze lippen... 'Wat zouden wij doen als we in hun schoenen zouden staan? Vertel het maar...?'

-wij zouden de groepen kleiner maken, meer lokalen bouwen, kinderen samen laten werken, verschillende werkvormen en leermiddelen aanbieden, aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen... (oh, we zouden het zo goed weten...)

Maar wat is er nu echt mogelijk en haalbaar in de drie weken dat wij er zijn? Grote donkere, vragende ogen; wat komen jullie hier doen?

Wij hebben na goed overleg met de teachers (leerkrachten) en de directeur besloten dat we ons verdelen in tweetallen over de groepen (grade) 4,5,6 en 7. We volgden de instructie/uitleg van de leerkracht in het eerste half uur van de lessen (Engels en Wiskunde). Huiswerk werd besproken en er werd goed duidelijk wie nog extra uitleg nodig had. Wie namelijk een fout antwoord had gegeven of een antwoord niet wist, moest de rest van de les blijven staan. Dus wij wisten na een half uur goed, wie we mee konden nemen naar de veranda van de bibliotheek.

De bibliotheek was overigens gesponsord door de Nelson Mandela Foundation. Elke basisschool moest in zijn ogen een bibliotheek hebben, zodat ze de mogelijkheid hebben om door het lezen zich te ontwikkelen. Een soort container stond op het schoolterrein met rijen boeken, gesorteerd op onderwerp en soms op niveau. Teachers for Africa realiseerde daarbij een veranda met picknicktafels in vrolijke kleuren rood en groen. Daar konden de leerlingen extra Engelse les krijgen o.l.v. Teachers for Africa en nu ook extra uitleg van ons bij rekenen/wiskunde.

Groepjes van 8 kinderen kregen we onder onze hoede. Een half uur... Spannend voor ons, maar ook voor hen. Deze juf spreekt wel heel vreemd Engels hoorden we ze tegen elkaar 'smoezen'. Grote jongens van 13 jaar in een grade 6, die heel veel moeite hadden met het Engels. Ze durfden het bijna niet te spreken. Dus dat was ons eerste aandachtspunt 'Spreekvaardigheid'. Zelfvertrouwen geven in het Engels spreken. 'Jij kunt heel goed Engels spreken, want wij verstaan elkaar goed en dit is voor ons allebei niet onze moedertaal'. Praten over wat ze in het weekend hebben gedaan of op hun vrije middag, bracht bij ons meteen heel veel achtergrondinformatie over de thuissituatie van de kinderen...

... WORDT VERVOLGD...



Wist u dat....

Wij wel voldoende in beeld hebben welke missionaire activiteiten er allemaal door leden van onze gemeente worden uitgevoerd? Waar zijn zij actief en wat doen zij? Door gesprekken met een aantal leden van onze gemeente, die zelf actief zijn in evangelisatie en zending of zich daarop voorbereiden, kwamen wij op het volgende idee: een wereldkaart met daarop duidelijk aangegeven het werkterrein waarop men lange of kortere tijd het evangelie uitdraagt in woord en daad. We kunnen hen vanuit de gemeente van de Regenboogkerk beter volgen en zo mogelijk de contacten met hen onderhouden. Doet u mee?

Gerard van Kamp

Anneke de Groot – van der Keur

Kom in beweging en geniet!

Zoals u wellicht weet vertrekken Daniël en Leoni Wierstra samen met hun kinderen Rens en Seth in januari 2019 naar Mozambique. Zij geloven dat God hen daar naartoe roept, en willen daaraan gehoor geven. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. Er worden plannen gemaakt, contacten gelegd, stappen gezet en er wordt hard geoefend op de Portugese taal. Om hun vertrek naar Mozambique mogelijk te maken zijn er, naast alle voorbereidingen, ook financiële middelen nodig.

Wij willen hen graag ondersteunen in het realiseren van hun plannen. Daarom organiseren we op zaterdag 9 juni een gezellige actie dag voor jong en oud. Samen genieten én meebouwen aan hun plannen, aan Gods koninkrijk.

In de volgende Antenne volgt meer informatie.

Zet u die vast in uw agenda?

Datum: Zaterdag 9 juni van 10:00 – 17:00 uur

Locatie: Heidebeek - Heerde

Michiel Visser en Annelies Proper – Thuisfrontcommissie Epe

Boekbespreking **Rouwen om een kind, door Linda Klein en Joop Stolk**

De eerste auteur is psycholoog en kinder- en jeugdpsychotherapeut en de tweede is emeritus hoofddocent Orthopedagogiek. Samen schreven ze dit boek allereerst voor christenouders die een kind moesten missen, maar daarnaast voor familie, vrienden, hulpverleners en pastorale werkers. De basis van het boek zijn de ervaringen van drie ouders die een kind verloren, maar ook vele anderen vertellen van hun verdriet. Duidelijk wordt dat er allerlei gevoelens van rouwen zijn, en dat het verdriet ouders dichter bij elkaar kan brengen maar helaas ook dat er in de verwerking van het verlies afstand optreedt. Vragen met betrekking tot omgaan met de andere kinderen, die een broertje of zusje verloren, hoe hen te troosten en te bemoedigen, de band met de predikant, nieuwe zwangerschap en wat het geloof betekent, enz. worden wijs en openhartig besproken. En ook wordt gezegd door een moeder: "Hoe gek het ook klinkt, maar ons leven is verrijkt". Het is een empathisch, aangrijpend en pijnlijk boek, maar daarom ook zonder meer verrijkend, bemoedigend en troostvol.

Jenno Sijtsma

STICHTING MEERE ORGEL GROTE KERK EPE

Orgelconcert door Jan Jansen uit Soest.

Donderdag 26 april 2018 20:00 uur

Avond vóór koningsdag.

Beste allemaal



JAN JANSEN uit Soest komt bij ons spelen in de Grote Kerk. Jan is bekend als de (oud) organist van de Dom in Utrecht en natuurlijk als de vader van de beroemde violiste Janine Jansen. Jan speelde in 2015 al eens een prachtig concert bij ons, zijn kennis en beheersing van de orgelmuziek is werkelijk fenomenaal. Hij speelt een feestelijk koningsdagprogramma met o.a. de Triosonate in d-Moll van J.S. Bach en natuurlijk enkele vaderlandse variaties over "Wie gaat mee over zee" en "Merck toch hoe sterck" en "Willem van Nassau".

Jan Jansen (Prix d'Excellence orgel 1970) was vele jaren organist van de Domkerk te Utrecht, waar hij naast de drukke liturgische praktijk de landelijk bekende Zaterdagmiddagmuziek verzorgde, samen met de Domcantorij o.l.v. Remco de Graas. Hij werkte o.a. aan de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht, hij maakte een groot aantal CD opnamen en hij is een veelgevraagd continuospeler o.a. op de bekroonde CD van zijn dochter Janine met Vivaldi's Vier Jaargetijden.

De organist is te zien op videoscherm in de kerk en na afloop is er koffie/thee en ontmoeting met de organist.

**Koningsdag-orgelbespeling door Egbert Dijkgraaf en Ane Mulder.
Vrijdag 27 april 2018 12:15 - 13:00 uur Grote Kerk Epe. Oranjeprogramma.**

Dit jaar zal Egbert Dijkgraaf, één van de organisten van de Regenboogkerk en bestuurslid van de stichting Meere-orgel Epe, de traditionele orgelbespeling op koningsdag verzorgen samen met Ane Mulder. Mochten jullie het concert van Jan Jansen op de avond voor koningsdag moeten missen, dan is er dus een tweede kans ☺ op koningsdag! (*kerk open, toegang vrij*).

Hartelijk welkom allemaal.

Met muzikale groet, Namens de Stichting Meere Orgel,
Herman Dalhuisen en Ane Mulder.

Stichting tot Behoud van het Meere-orgel Grote Kerk Epe
www.meereorgelepe.nl bank: NL41 RABO 0317 5944 86

Programmavervolg 2018 Stichting Meere-orgel Epe

Orgelconcerten: 31 mei Minne Veldman Urk, 5 juli Martin Mans Woerden, 27 sept.

Harm Hoeve Rouveen, 25 okt. Jan Hage Utrecht

Zomeravondzang 20:00 uur: Epe 25 juli en 22 augustus, Vaassen 12 juli en 9 augustus.



Diensten andere protestantse kerken in Epe

Zondag 29 april

Grote Kerk	10.00 uur	Ds. S. Zitman, Zwolle
Goede Herderkerk	10.00 uur	Ds. H.A. Post, Veenendaal
Sionskerk	9.30 uur	Prop. H.P. Brendeke, Apeldoorn
	18.30 uur	Ds. H.J.T. Lubbers – IJsselmuiden

Zondag 6 mei

Grote Kerk	10.00 uur	Ds. M. van Beusichem, Hattem
Goede Herderkerk	10.00 uur	Ds. E. Kolkert, Ermelo
Sionskerk	9.30 uur	Ds. E. Kroon, Randwijk
	18.30 uur	Dr. T.E. van Spanje

Donderdag 10 mei

Sionskerk	10.00 uur	Dr. T.E. van Spanje
-----------	-----------	---------------------

Hemelvaartsdag

Zondag 13 mei

Grote Kerk	10.00 uur	Ds. L.J. Versteeg
Goede Herderkerk	10.00 uur	Ds. B. Lampen
Sionskerk	9.30 uur	Ds. J. Brouwer – Veen
	18.30 uur	Dr. T.E. van Spanje

Bijbelleesrooster van het Nederlands Bijbel Genootschap

Vr. 27 apr.	Spreuken 27 : 1-11	Het is een vriend, die mij mijn feilen toont
Za. 28 apr.	Spreuken 27 : 12-27	Omgangswijsheid
Zo. 29 apr.	Genesis 6 : 5-22	Scheepsbouw
Ma. 30 apr.	Genesis 7 : 1-24	Bootvluchtelingen
Di. 01 mei	Spreuken 28 : 1-16	Tegenstellingen
Wo. 02 mei	Spreuken 28 : 17-28	Van rijkdom word je niet wijzer
Do. 03 mei	Spreuken 29 : 1-14	Wijsheid duurt het langst
Vr. 04 mei	Spreuken 29 : 15-27	Opvoedkunde
Za. 05 mei	Spreuken 30 : 1-9	Wijs en bescheiden 1
Zo. 06 mei	Genesis 8 : 1-14	Drooglegging
Ma. 07 mei	Genesis 8 : 15-22	Buitenlucht!
Di. 08 mei	Spreuken 30 : 10-14	Wijs en bescheiden 2
Wo. 09 mei	Spreuken 30 : 15-33	Dierkundeles
Do. 10 mei	Psalm 93	Hemelvaart
Vr. 11 mei	Genesis 9 : 1-7	Tegen bloedvergieten
Za. 12 mei	Genesis 9 : 8-17	Regenboogcoalitie
Zo. 13 mei	Genesis 9 : 18-28	De mantel der liefde
Ma. 14 mei	Spreuken 31 : 1-9	Moeders wijsheid
Di. 15 mei	Joel 2 : 18-27	Het komt goed
Wo. 16 mei	Joel 3 : 1-5	Pinksteren
Do. 17 mei	Joel 4 : 1-8	Straf voor Israëls vijanden
Vr. 18 mei	Joel 4 : 9-21	Oordeel



AGENDA

GEBOUW ANTENNE

Za	21 april	Expecto	18.30 uur
Di	24 april	Gebedskring Daniël	08.30 uur
		Bijbelkring	09.30 uur
		To You	20.00 uur
Di	1 mei	Gebedskring Daniël	08.30 uur
		Bijbelkring	09.30 uur
		To You	20.00 uur
Wo	2 mei	Diaconie	19.30 uur
Do	3 mei	Film avond Ds. van de Wetering "Anne Frank"	19.30 uur
Zo	6 mei	Ontmoetingsmiddag Sectie 6	14.00 uur
Di	8 mei	Gebedskring Daniël	08.30 uur
		Bijbelkring	09.30 uur
		To You	20.00 uur
Wo	9 mei	Seniorencontact (reisje)	
Do	10 mei	Moderamen	19.30 uur
Vrij	11 mei	de Heerlijckheid	18.00 uur
Za	12 mei	Exspecto	18.30 uur
Di	15 mei	Gebedskring Daniël	08.30 uur
		Bijbelkring	09.30 uur
		Kerkenraad	19.30uur
		To You	20.00 uur
Wo	16 mei	Vergadering Sectie 1	19.30 uur
		CvK	19.30 uur
Do	17 mei	ZWO	19.00 uur
Di	22 mei	Gebedskring Daniël	08.30 uur
		Bijbelkring	09.30 uur
		To You	20.00 uur



Kopij voor de volgende Antenne inleveren voor zaterdag 12 mei en vervolgens voor zaterdag 2 juni en zaterdag 23 juni
Email: kerkblad@regenboogkerk.nl. Zie ook pag. 1

Met de hand geschreven of getypte stukjes blijven natuurlijk ook steeds welkom.
Antenne verschijnt steeds vóór het weekend dat volgt op de uiterste inleverdatum van kopij.

Website: www.regenboogkerk.nl
e-mail: webmaster@regenboogkerk.nl

Wanneer de tijd lijkt stil te staan

Uitvaartverzorging
Henk van Vemde

De kleinschalige onderneming met ruime ervaring in het verzorgen van een uitvaart, zowel traditioneel als modern.

**24 uur per dag
persoonlijk bereikbaar
0578 690410**
(06 83227151)

Waar of hoe u ook bent verzekerd u mag zelf bepalen door wie u de uitvaart laat verzorgen.

Schotakker 5, 8162 JC Epe.
uitvaartvanvemde@planet.nl
www.uitvaartverzorgingvanvemde.nl

"Ik help u graag bij een goed afscheid."



Mijn naam is Jolanda van der Wal, ik ben uitvaartverzorgster voor Yarden in Epe en omstreken. Voor een goed afscheid kunt u rekenen op mijn zorg en advies. U kunt mij bellen op 088-9273790.

Yarden. Wilt u een overlijden melden? Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

YARDEN